

Eric van der Ent blij met animo boek verhalen Oud Baarn

'Baarnaars en Barinezen' bij Bakker



Eric van der Ent wordt een steeds bekendere Baarnaar. Hij is de oprichter van de website Groenegrav.nl en heeft eens in de twee weken een rubriek in deze krant. Vorige week is besloten dat zijn nieuwe boekje 'Baarnaars en Barinezen, verhalen uit oud Baarn', gedrukt wordt door Drukkerij Bakker-Baarn. "Het is erg leuk om het hier bij een lokaal bedrijf te laten drukken. De verhalen gaan tenslotte over Baarnaars, dus mooier kan het niet."

Wat begon als een genealogische website over de stamboom van zijn familie, groeide uit tot een website met verhalen over de oude inwoners van Eemland die begraven liggen op verschillende begraafplaatsen. Ook zijn er boeken van Van der Ent's hand verschenen, waaronder de serie Voorvaders van Eemlanders en het boek School- en werktuigen Baarn. In zijn nieuwste boek schrijft hij verhalen over Baarnaars en Barinezen.

Eerste versie

In februari van dit jaar was een eerste versie van het boekje al klaar en droeg toen nog de titel 'In 't groene graf: Verha-

len achter Baarnse graven'. Van der Ent heeft de titel bij moeten schaven toen hij steeds meer verhalen te horen kreeg over Baarnaars die niet in Baarn begraven liggen. "De titel 'Verhalen uit het groene graf' dekte de lading toen niet meer helemaal. Oorspronkelijk was het mijn idee namelijk om over bijzondere mensen die op de begraafplaats aan de Berkenweg begraven liggen verhalen te schrijven, maar er zaten zulke bijzondere andere verhalen tussen dat ik bedacht dat de titel anders moest worden. Mijn vrouw Anja kwam met het idee van Baarnaars en Barinezen. Een Barinees is een rasechte Baarnaar die hier geboren en getogen is en een Baarnaar is iemand die in Baarn woont, dat kan dus ook import zijn. Bovendien is de nieuwe titel ook positiever, want laten we eerlijk zijn, 'Verhalen uit het groene graf' heeft toch een beetje een lading van 'is dat nou wel zo'n leuk boekje om te lezen?'. Op de titel zoals deze nu is wordt erg leuk gereageerd en de mooie foto op de cover van het boerderijtje met de rieten dakjes in de Laanstraat is natuurlijk heel bekend."

Animo

Het boekje kan inmiddels al besteld worden bij Eric ondanks dat het nog niet gedrukt is. Met de druk wordt op 15 oktober gestart zodat in november het boekje zijn weg kan vinden naar de mensen die het al besteld hebben. "Het gaat hartstikke goed, er zijn al bijna 80 boekjes verkocht en het enige wat ik daar nu toe voor gedaan heb is de nieuwsbrief van mijn website rondsturen aan mijn trouwe bezoekers. Dat is wel erg leuk. Ik

moet zelfs boekjes sturen naar plaatsen als Rotterdam, naar mensen die vroeger in Baarn gewoond hebben of waarvan de grootouders hier hebben gewoond. Dat zijn er best veel door heel Nederland heen." Niet alleen is Eric blij met de belangstelling van lezers maar ook van sponsors. "Er zijn een aantal sponsors in Baarn die het boekje een beetje ondersteunen en die krijgen een advertentie achterin, één daarvan is de Mitra. De eigenaar wil het boekje daar ook gaan verkopen en het met kerst zelfs in een pakketje stoppen met een fles wijn erbij met een etiket van een plek in Baarn. Dat soort kleine dingetjes maken het leuk. Ik ben heel benieuwd wat mensen van het boekje vinden, dat is wel spannend. Ik verkoop ze nu al dus het moet wel wat zijn natuurlijk."

Deel 2

Dat er zoveel belangstelling is voor het boekje stemt Eric erg blij. "Als dat zo doorgaat, wil ik nog een deel 2 maken want de verhalen blijf ik toch wel schrijven, dat weet ik nu al. Ik vind het echt leuk om te doen. Op mijn weblog schrijf ik regelmatig verhalen en ik krijg ook veel tips van bezoekers. Dat is trouwens het leukste, dat bezoekers ook ideeën aandragen. Laats vroeg iemand bijvoorbeeld aan me waarom het kippenbruggetje, dus de voetgangersbrug over het spoor, zo heet. Dat weet ik niet, maar daar probeer ik dan wel achter te komen. Eerst vraag ik op mijn weblog of iemand weet waarom het bruggetje zo heet en als daar dan weer een leuk verhaal uit komt, dan maar ik er weer wat

van. Zo werkt het eigenlijk. Hoe meer ik op de website zet, hoe meer mensen getriggerd worden om ook wat te sturen. Dan krijg ik verhalen en gescande foto's en ander materiaal. Dat moet ik dan ook weer allemaal verwerken, en zo blijf ik altijd bezig. Het kost een hoop tijd, maar als je iets leuk vindt dan maakt dat niet uit, dan gaat dat vanzelf. Elke vrije minuut steek ik in de website, nu dan even iets minder vanwege het boekje, maar ik moet echt kruisjes in de agenda zetten van dan gaan we leuke dingen met het gezin doen", lacht Eric. "Ik wil ook zoveel tegelijk. Met de website wil ik ook nog zo veel. Als je weet wat ik allemaal nog van plan ben...Misschien moet ik dan maar alvast met pensioen gaan, ik zou me geen moment vervelen."

Het boekje 'Baarnaars en Barinezen, verhalen uit oud Baarn' kan besteld worden bij Eric van der Ent persoonlijk. Dit kan via groenegrav.baarn@gmail.com of via telefoonnummer 035-5420804. Tevens kan het boekje, wanneer het uit is, besteld worden bij verschillende boekhandelaren en Bol.com via ISBN/EAN nummer 978-90-819807-0-8. Kijk voor meer informatie over het boekje of Eric van der Ent zelf op www.groenegrav.nl



Hendrik Beurmanjer, voetbode van Baarn naar Amersfoort, één van de hoofdpersonen in een verhaal in het boekje.